

De *Nieuwe*

Zelfzwichter

in dit nummer

- Redactioneel
- Gilde-Rolle in stad
- Leven in de molens!
- Vriendendag
- Molenfietstocht
- Molens van Drieborg
- Korenmolen *Wilhelmina*
- (On)bekend?
- Nationale molendag (2x)
- *Widde Meuln*-koppen
- Gildenieuws
- Molennieuws
- Boekennieuws
- Activiteiten Molenarchief
- Agenda

Recente geschiedenis van de korenmolen *Wilhelmina*

In het voorjaar van 1999 zag ik vanuit de trein naar Roodeschool voor het eerst die grote molen met een witte onderbouw te Noorderhoogebrug. Enkele maanden later ben ik samen met mijn zus, die tegelijk in opleiding was (voor vrijwillig molenaar – red.), met de trein vanuit Haarlem naar de *Wilhelmina* gereisd. 's Morgens om half tien waren we er en we zijn gebleven tot ongeveer zes uur 's avonds. De *Wilhelmina* had indruk gemaakt ook al kon ze toen helaas door een gebroken spruit niet draaien.

Het bleef niet bij die ene keer. Ook molen *Koningslaagte* had onze aandacht getrokken, al was er die bewuste zaterdag geen gelegenheid die molen te bezoeken; dat werd zomer 2000. Niet alleen de molens hier hadden mijn interesse, maar ook de molenaar stond mij wel aan.



En zo kwam van het een het ander

Nadat ik in april 2002 hier ben komen wonen, zijn we gaan nadenken over een keuze uit onze hobby's: we hebben een paard en we zijn molenaars. Het werd niet moeilijk: de molens en met name de *Wilhelmina*.

Nog voor ik hier kwam wonen hebben we al uitgeprobeerd wat de beste dag was om open te zijn, de zaterdag of de zondag. Zelf hadden we het liefst

zaterdag en dat bleek ook de voorkeur was van het publiek. In eerste instantie zijn we open gegaan van 11:00 tot 16:00 uur. In oktober kochten we onze eerste graan aan. Gelijk hebben we ook een nieuw evenement bedacht: *avondmalen*. Het bleek een groot succes, we ontvingen een dikke 300 bezoekers. We hebben gelijk gezegd: we maken er een jaarlijks terugkerend evenement van op zaterdagavond elk laatste weekend van oktober - als de klok een uur terug gaat.

Dit jaar gaan we dit dan ook voor de 5^e keer organiseren op 28 oktober. De afgelopen 3 jaar waren we ook verzekerd van uitermate ervaren pannenkoekenbakers. Die gelukkig ook hun hulp voor dit jaar alweer hebben toegezegd.



Avondmalen op 29 oktober 2005

De *Wilhelmina* is een molen van Molenstichting Hunsingo e.O. Deze stichting bezit acht molens waarvan *Wilhelmina* de enige stellingkorenmolen is. Doordat de molen zo hoog is, kost het onderhoud ook het nodige. Mijn contacten met klanten en andere mensen o.a. uit Noorderhoogebrug leerden mij dat er veel belangstelling en steun was/is voor de *Wilhelmina*. De moeilijkheid lag er alleen in dat de mensen de *Wilhelmina* wel financieel willen

ondersteunen, maar niet de andere zeven molens van Hunsingo. In overleg met de molenstichting werd er een aparte rekening geopend speciaal voor de *Wilhelmina* onder de naam 'Vrienden van de Wilhelmina'. Om nu deze vriendenclub leuk en laagdrempelig te houden, werd een voorbeeldbijdrage genoemd van € 5,- per jaar. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het onderhoud. Dan krijgen *De Vrienden* vier maal per jaar een nieuwsbrief en organiseren we meestal 's zomers een Vrienden-avond, bijvoorbeeld in de vorm van een barbecue. De activiteiten lopen al voor het vierde jaar en we hebben nu zo'n 50 Vrienden; niet alleen mensen uit Noorderhoogebrug maar ook van buiten af (in heel Nederland).

Nadat we in 2002 weer zijn begonnen met malen, gaat het steeds beter met de meelverkoop in de *Wilhelmina*. Na verloop van tijd werden daarom de openingstijden aangepast. We gaan op zaterdag om 10:00 uur open en om 17:00 uur dicht. Het komt echter regelmatig voor dat we nog langer doorgaan.

In 2005 kregen we een recept voor een kruidkoekmix. Na de introductie in augustus liep dat enorm goed - zelfs zo dat we in oktober een variant op deze mix konden presenteren. Nadat we de koekmixen hadden uitgebreid en ook een assortiment broodbakmixen op de markt hadden gebracht, bleken er zich twee problemen met de winkel voor te doen.

De huidige winkel, op de 2^e zolder van de molen, is te onzichtbaar. Doordat het maalgedeelte nog hoger ligt, is er op de begane grond vaak niemand te zien. Het is ook niet echt duidelijk dat er boven een winkeltje is. Daarbij zijn de twee trappen soms ook een bezwaar, vooral voor mensen met kleine kinderen en voor oudere bezoekers.

De uitbreiding van het assortiment mixen veroorzaakte een ruimtegebrek in de molenwinkel terwijl uitbreiding op de oorspronkelijke plaats niet mogelijk is.

De Molenstichting Hunsingo e.O. gaf toestemming de winkel naar beneden te verplaatsen, mits we de doorvaart van de molen in het zicht hielden. We hebben een tekening gemaakt en vervolgens zijn we gaan kijken wat er verplaatst moest worden om de winkel op de begane grond te realiseren. Met hulp van derden zijn beneden onder andere enkele machines verzet waardoor er ruimte ontstond om een winkel te bouwen in stijl met de molen. In december hebben we het hout voor het geraamte binnengekregen en in januari zijn we begonnen aan de bouw. Met hulp van enkele enthousiastelingen uit Noorderhoogebrug kwam al snel het bekleedhout er tegenaan en werd de vloer gelegd en de winkelinrichting aangebracht. De winkel is officieel geopend op 13 mei, de Nationale Molendag (zie het verslag elders in dit blad).



Interieur van de *Wilhelmina*-winkel

Alle foto's: H.J. Berghuis, Zuidwolde. 