Koren- en pelmolen *De Hoop* te Garsthuizen

door Sietie Douwsma-Spijk.

Op 1 februari hebben we een bezoek gebracht aan Garsthuizen en daar de molen *De Hoop* bekeken. We werden daar vriendelijk ontvangen door de vrijwillige molenaar Dick Wijchgel, zijn rechterhand Mark Bakker, die hem al acht jaar assisteert, vijf leerlingen en twee bijlopers, die na verloop van tijd misschien ook met de opleiding voor vrijwillige molenaar beginnen. Het zag er allemaal netjes uit. De molen, die er nu staat, is gebouwd in 1839.

Het is een achtkante bovenkruier met stelling en op de roeden zitten zeilen. Van onderen is het van steen en het achtkant en het tussenstuk van hout. Er zit een beklede houten kap op. Het is pas verkocht en de eigenaren zijn Goode en Smit.

Dick vertelde dat hij op 1 januari 1980 molenaar was geworden daar op de molen. Het was toen voor ons een klein rekensommetje om uit te rekenen, dat hij dan op 1 juli van dit jaar 12½ jaar molenaar is op de molen in Garsthuizen. Noteert u dat allemaal even en vereert u hem, als het even kan, dan met een bezoekje?

Sinds 1983 is hij instructeur en leidt hij de toekomstige molenaars daar op. 's Winters draaien ze zaterdags van half twee tot half vijf en 's zomers tot half zes. Ook zou hij het wel leuk vinden om soms 's zondags eens te draaien, vooral om het toerisme en de zondagse dagjesmensen.

Hij vindt het jammer dat veel vrijwillige molenaars er ongeveer na drie jaar mee stoppen, omdat ze dan andere interesses krijgen. Volgens hem kwam dat omdat ze veel alleen zijn op een molen. Ook moet er vaak wat aan de molen gebeuren en nu de subsidies minder worden en het monumentenbeleid de kraan langzaam dicht draait, is het moeilijk om het hoofd boven water te houden.

Ook was er in de molen een inter-

com aanwezig, waar Dick erg trots op was. Zo kunnen ze elkaar waarschuwen als de molen in werking wordt gezet en worden ongelukken voorkomen. 's Zomers wordt er nog echt gemalen en het meel is dan te koop. Lekker voor pannekoeken.

Toen we er waren, draaide de molen niet, want er was bijna geen wind en binnen waren ze bezig de spil te repareren. Dat was een komedie in een bedrijf. Ze hadden het bijna al voor elkaar om er röntgenapparatuur bij te halen, want er was ook een tandarts aanwezig en die kon daar wel voor zorgen, maar op het eind bleek dat niet nodig te zijn.

Mark vertelde nog een leuk voorval. Er was een mevrouw geweest uit Rotterdam en die had hij de gehele molen laten zien. Van onderen tot boven en alles uitgelegd. Hij had geen hoekje overgeslagen. Toen ze na afloop met een kopje koffie in de hand stond, vroeg ze: "Maar waar staat nu de motor?"

Ook hebben ze ons nog uitgelegd wat het verschil is tussen een koppel maalstenen en twee pelstenen. Volgens mij was een koppel ook twee en vandaar de vraag, want op 't gebied van molens ben ik een totale leek. Het zat dus zo: bij malen heb je twee stenen tegelijk nodig. De onderste steen ligt stil en de bovenste draait erover heen om te malen. Dat is dus een koppel.

Twee pelstenen, wil zeggen dat de eerste pelsteen wordt gebruikt voor het grove werk en de tweede pel-



Vrijwillig molenaar en instructeur Dick Wijchgel van molen "De Hoop" te Garsthuizen.

steen is fijner uitgevoerd en die maakt alles netjes (gerst tot gort). Zo hebben we toch nog wat geleerd.

Het was erg gezellig en de koffie was lekker en daarom een oproep aan iedereen om daar eens een kijkje te nemen. Vergeet u de Molendag niet?

Direkt noteren op alle kalenders en in alle agenda's.... 9 MEI.... 9 MEI.... 9 MEI....

Neem de hele familie mee en geniet van dit uniek stukje monument in ons Groninger land.