

In memoriam Tiddo K. Muda



Op 16 augustus 1986 overleed Tiddo Klaas Muda, bekend als de molenaar van "De Jonge Hendrik" te Den Andel (gemeente Baflo), na een langdurige ziekte, in het Groninger ziekenhuis. Hij bereikte de leeftijd van 70 jaar.

We schreven bekendheid als molenaar, nauwkeuriger is: peller. Want juist als pelmolen heeft "De Jonge Hendrik" vele jaren gedraaid. En het waren sinds mensenheugenis Muda's die dit voor Groninger molens zo bekende bedrijvigheid in stand hielden. Tot voor ruim 20 jaar werkte Tiddo Muda samen met zijn vader. Toen nog was veel gort nodig voor een grote zuivelfabriek (gortepap). En nog maar enkele jaren geleden gaf Tiddo Muda de bedrijfsvoering over aan een jongere.

Al met al was geruime tijd "De Jonge Hendrik" de laatste molen in Nederland, waar met windkracht de gerst werd ontbast tot gort. (Tegenwoordig is al weer enige jaren geleden de windmolen "De Leeuw" te Oldehove ook weer als pelmolen in bedrijf gesteld).

De Muda's oefenden met groot vakmanschap hun zeer gespecialiseerd beroep uit. Alleen de beste kwaliteit wintergerst werd ingekocht.

In het Groninger Molenboek wordt een hoofdstuk gewijd aan de "*Groninger pelmeulen*". Op de bijbehorende foto's ziet men Tiddo Muda in actie met "*schoot inloaten*", "*schoot oetloaten*", "*halve schoot optrekken*", "*stain rawen*", "*koepschaarpen*", "*bliksloagen*", jenz. Algemeen foto's genomen in een tijd, dat het leek dat Muda de laatste windmolen-peller zou zijn.

Zijn geliefde molen, tegenwoordig in het bezit van de Stichting Groninger Molenvrienden, werd onmiddellijk na zijn verscheiden door een vrijwillige molenaar in de rouwstand gezet.

Moge het gerst pellen vooral een Groninger aangelegenheid zijn geweest en nog zijn, ook Muda was op en top een Groninger. Een man met weinig woorden, maar wat hij zei had des te meer draagkracht. Een man op wie men kon bouwen, die altijd wel behulpzaam wilde zijn. Er zullen mensen zijn (waaronder onderduikers) die kunnen beamen, dat dit zeker in de oorlogstijd opging. Maar ook kinderen, die de molen kwamen bekijken, konden zich geen vriendelijker en deskundiger gids wensen.

De naam Muda zal nog in lengte van jaren in de Groninger molenwereld genoemd worden.

B. Jongsma.

Bezichtiging molen Bovenrijge

U bent allen natuurlijk door de berichtgeving in 'De Zelfzwichter' op de hoogte met de voortgang van de herbouw van de zaagmolen Bovenrijge in Ten Boer.

Voor de geïnteresseerden en andere belangstellenden onder de lezers, heeft het bestuur van onze vereniging gemeend de molen alvast een keer te moeten openstellen, ook al is hij dan nog niet geheel herbouwd.

De datum is bepaald op zaterdagmiddag 11 oktober 1986.

Vanaf 13.30 uur staan een paar medewerkers klaar om uw vragen en/of opmerkingen te beantwoorden.

Een mooie gelegenheid om u persoonlijk op de hoogte te stellen van de aard en kwaliteit van de werkzaamheden aan deze molen.

U bent allen van harte welkom!

