
DE "LANGELANDSTER WATERMOLEN" FEESTELIJK IN GEBRUIK GENOMEN

door W.O. Bakker.

Op uitnodiging van de Molenstichting 'Hunsingo' en Omstreken kwamen zeer veel genodigden naar het gebouw "t Trefpunt" in Thesinge op vrijdag 7 oktober 1988. Op de heenreis zagen we de landschappelijk prachtig gelegen molen reeds versierd met vlaggetjes staan in het zonnige, winderige landschap tussen Thesinge en Garmerwolde.

Na welkomstwoorden van de voorzitter van de stichting, de heer J. Venhuizen, begaven we ons per auto naar de molen. Hier werd de vang gelicht door de ons allen bekende heer R.J. Clevering, oud-voorzitter van onze gastheren.

De prachtig door de fa. Dunning/Bremer gerestaureerde molen begon direct flink te malen en het water om-

hoog te brengen naar het hooggelegen deel van het Kardingermaar, waaraan verderop het oude dorpje Thesinge is gelegen.

Na bezichtiging van de door vrijwilliger Harmannus Noot beheerde molen kwamen we weer samen in "t Trefpunt".

Na een toespraak van de heer Venhuizen kreeg de heer Clevering het woord.

Op boeiende wijze vertelde hij uit de polder-historie van deze omgeving, waarbij veel jaartallen, namen van polderbestuurders enz. de revue passeerden.

Hopelijk kan dit boeiende verhaal eens in 'De Zelfzwichter' worden geplaatst.

Daarna sprak de burgemeester van Ten Boer woorden van dank aan allen, die meewerkten aan de restauratie, in het bijzonder aan de fa. Dunning/Bremer en de heer Heijdra van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Ondergetekende bood namens 'De Hollandse Molen' aan vrijwillige molenaar H. Noot een barometer aan en vertelde

daarna enige gegevens uit het archief van de heer B. van der Veen Czn. over de zeer vele molens, die eens het landschap van Sint-Annen tot de Rollen (bij Ruischerbrug) sierden.

Ook de heer Heijdra sprak namens de Rijksdienst gelukwensen en woorden van dank.

Na nog een prettig samenzijn en vele molenverhalen van de vele aanwezige vrijwilligers en molenliefhebbers gingen we weer huiswaarts.

Een mooie molen uit 1829, die sinds 1950 geen dienst meer deed en zeer in verval was geraakt, is weer tot nieuw leven gebracht.



De fraai gerestaureerde poldermolen "Langelandster Watermolen" uit 1829 herleeft weer na 38 jaar stilstand en verval!

Foto: M.E. van Doornik.