

Verstild verleden (40)

Een man in een roeibootje. Een brede waterpartij en een poldermolen in een weids landschap. Ondanks de Oud-Hollandse raamindeling doet de molen toch Duits aan.

Het mannetje in het roeibootje lijkt haast overgezet uit een andere molenfoto die ik ken, maar daar gaat het om een Zaaans molenkiekje en dobert de grootvader van onze oud-redacteur C.E. van der Horst rond in een bootje. Ook deze foto straalt dezelfde

rust uit. De man in de roeiboot is volledig 'onthaast' zoals we dit tegenwoordig zo mooi noemen. De foto stamt dan ook uit een tijd toen eenieder nog keihard moest werken voor zijn brood en er geen sprake was van RSI, muisarm, rechts inhalen, bumperkleven en cursussen onthaasten.

De gefotografeerde molen is een Groninger molen, maar wel een buitenbeentje. Het gaat om de in 1827 in opdracht van de Staat, gebouwde poldermolen van Nieuweschans. Deze Rijkswatermolen stond even ten noorden van het dorp en maalde uit op de Westerwoldse A. De molen had een vlucht van 24,50 meter en bemaalde 120 hectare. In 1940 werd de gehele molen nog eens flink opgeknapt en uitgerust met Dekkerwieken. Tijdens de oorlog deed de molen nog volop dienst, maar op 29 januari 1945 kwam aan het bestaan van de inmiddels 118 jaar oude molen een tragisch eind. De molen werd op deze dag door een geallieerd vliegtuig in brand geschoten. Van herbouw is het helaas nooit gekomen en zo was deze molen één van de oorlogsslachtoffers in onze provincie.

Alvast een tip, maak van eventueel herstel een internationaal plan en denk daarbij tevens aan herstel van de aan de overzijde van de grens staande molenromp. Misschien heeft de EDR (Eems Dollard Regio) nog een potje om één en ander te bekostigen, zodat beide molens in volle glorie kunnen worden hersteld. Beide molens zouden symbool kunnen zijn voor Nederlands-Duitse samenwerking en een spoor van de oorlog kunnen wissen.



Foto: De Rijkswatermolen van de Lintelopolder (Nieuweschans)
Collectie H.A. Hachmer