

Uit de oude doos

Net als in het vorige nummer van 'De Zelfzwichter' publiceren we nu ook een tweetal oude foto's van verdwenen molens in de provincie Groningen, om de molenverzamelaars in de gelegenheid te stellen hun archieven aan te vullen. (volgende pagina)

Bovenste foto:

Hier ziet u de korenmolen van Wed. G. Veldman te Beerta, gefotografeerd op een zonnige dag op 6 juni 1936. Toen verkeerde de arme molen al in slechte staat. Hij had een rietgedekte achtkant en was voorzien van zelfzwichtende wieken met oud-hollandse voorborden. Gebouwd in 1818 en gesloopt in 1937.

Onderste foto:

Dit fraaie tafereel troffen wij aan in Houwerzijl, in de gemeente Ulrum. Wat is completer dan een molenfoto met de molenaar en z'n gezin voor hun woning en een knecht voor een paardewagen met meelzakken? Het is de koren- en pelmolen van Zuidhof, na brand herbouwd in 1870 of '71 en afgebroken in de twintiger jaren van onze eeuw. Net als op de voorgaande foto is de molen voorzien van zelfzwichting met oud-hollandse voorborden. Let op de opvallend korte schrankschoren onder de stelling. (archief W.O. Bakker)

M.E.v.D.



