

De molen van Vierhuizen "De Onderneming" 1858-1958

Voor honderd jaar werd gij geboren,
Ge stond daar fier en kon bekoren,
Wie van dichtbij en ver, u gadesloeg
Was het de landman, achter zware ploeg,
Op visser op de zilte baren,
Was het de koopman met zijn waren ?
Zij allen zagen u jong en sterk
Verrichten ied're dag, Uw zware werk.

Nu zijn er honderd jaar over Uw hoofd gegaan
De zon beschrijft nog steeds dezelfde baan
Maar het geslacht dat nu naar boven ziet
Ziet niet uw fierheid, maar uw groot verdriet,
Uw glorie is voorbij, Uw kleding is vernield
Ontredderd staat ge daar, Uw wezen is ontzield.
D'ontvleesde armen hoog, staart ge in 't rond
Steunend om hulp of g'ook ontferming vond.

Niet tevergeefs werd Uw beroep gedaan
Uw vrienden ontwaakten, Uw bede werd verstaan
De vrienden van de Molen verenigden zich met spoed
Het is nog niet te laat, het komt nog zeker goed.
Geld van Rijk, Provincie en Gemeente, aan elkaar geschroefd.
Een luisterrijke molen zal de toekomst ons nu biên,
En weer voor honderd jaar zal elk geslacht hem zien.

H. Ottevanger

Dit was het gedicht, dat de toenmalige burgemeester van Ulrum, de heer H.Ottevanger, schreef bij het 100-jarige bestaan van de Vierhuister molen. In die tijd stelde de gemeenteraad van Ulrum vast dat de molen behouden zou kunnen blijven. Niettemin had de molen in 1952 een sloopvergunning ! Over de bewogen geschiedenis van De Onderneming, tegenwoordig onze lesmolen dus, zullen wij in de volgende Zelfzwichter schrijven.