

## Verstild verleden (34)

Een kaartje uit de vorige eeuw. Zeker we kunnen dit nu zonder problemen over vele molenkaartjes zeggen. Toen ik met deze rubriek begon, had ik me voorgenomen me vooral toe te leggen op de kaarten en foto's van voor de Tweede Wereldoorlog. Toen ik dit relatief nieuwe kaartje aanschouwde begreep ik dat ook zo'n kaartje alweer geschiedenis is, want wie kent ze nog, winkels als De Spar, Végé, Centra of Vivo. Het nu gepubliceerde kaartje werd uitgegeven door kruidenier Van der Woude van de Vivo Supermarkt te Ulrum. Supermarkt, jazeke, zelfbediening. Het leuke was dat je er vaak ook nog molenkaartjes kon kopen. Kom daar nu maar eens om. 'Kost teveel geld meneer', roepen ze je al van verre toe.

Op de foto molen *De Onderneming* uit Vierhuizen. Vele vrijwilligers kregen hier hun opleiding. Liepen hier misschien voor het eerst over een stelling. Vrijwillig molenaars, welke oud-molenaar had dat ooit kunnen bedenken. Ambtenaren, leraren, militairen en andere zonderlingen die voor niets, ja voor niets op een molen gaan zitten. Het molenaarsgeslacht Loots had dit zeker niet kunnen bedenken. J.J. Loots liet de molen in 1858 bouwen om meer geld te kunnen verdienen. Hij bezat eerst een kleine grondzeiler aan de oostkant van het dorp, maar deze molen werd steeds meer de wind uit de zeilen genomen. Loots zocht het dus hogerop. Geld verdienen, daar ging het immers om. Nee, het fenomeen vrijwillig molenaar had hij als hard werkende ondernemer niet kunnen bedenken. 



VIERHUIZEN, Molen " De Onderneming "1858

Prentbriefkaart: Verzameling S.W. Mollema, Leens