
De sarrieshut

door T. de Jong.

Naast de in restauratie zijnde koren- en pelmolen *De Jonge Jan* te Uithuizen staat de molenaarswoning van de vroegere eigenaar en mulder, de heer J. Smit. Met de molen is ook deze woning door de gemeente aangekocht.

Het bijzondere van deze woning is, dat het nog een originele sarrieshut is, hierin woonde vroeger de belasting-ambtenaar, die belasting moest innen op alles wat er gemalen werd. Een uitgebreid verhaal hierover heeft de heer H. Blaauw geschreven in 'De Zelfzwichter' nr. 4 in 1990.

In de muur van dit soort woningen was een steen met het wapen van Groningen gemetseld, als een teken van zijn waardigheid. Al jaren ben ik in het bezit van een dergelijke steen, met het wapen van Groningen en het woord SELVEGERDE.

Mede namens de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens heb ik deze steen aangeboden aan de gemeente Eemsum, voor plaatsing in de muur van de sarrieshut. Van mijn kant de vraag: Zijn er nog meer van deze stenen te vinden in Groningen?



Zo ziet een "sarrieshutsteen" eruit, gefotografeerd elders in de provincie. Zie ook pag. 120 van het Groninger Molenboek. Wie weet waar nog meer van die stenen bestaan?

Foto: M. E. van Doornik, 7 februari 1993.