

TEKST: BOUKJE TANJA

FOTO: UIT BROCHURE

# Molenwandeling 'Van Fraeylema naar Fraeylema'

*Interview met Annet Westrup en Henk Helmantel over de Molenwandeling 'Van Fraeylema naar Fraeylema'*

"In 2012, het themajaar van de Historische Buitenplaatsen, is de activiteitencommissie van de Slochter Molenstichting op het idee gebracht de Fraeylemamolen en de Fraeylemaborg aan elkaar te koppelen", vertelt molenaar Henk Helmantel. De commissie is toen gaan praten met de directie van de borg. Annet Westrup, educatief medewerkster van de Fraeylemaborg, is sinds die tijd bij de organisatie van de wandelingen betrokken, waarbij er steeds contact is gebleven tussen de borg en de molenstichting, sinds 1 april 2014 Molenstichting Midden-en Oost Groningen. Ze zijn beiden erg tevreden over de samenwerking. "Al brainstormend kwamen we al gauw uit op een wandeling tussen de borg en de molen en zijn we dat verder gaan uitwerken," zegt Annet. "Het past ook erg goed in de ontwikkeling van erfgoedtrajecten in de provincie."

## De route

De route begint bij de borg. Gids Annet vertelt bij het portret in de Grote Zaal over borgheer Hendrik de Sandra Veldtman, die veel veranderingen in en rond de borg tot stand bracht. Hij gaf in 1786 opdracht voor de bouw van de molen aan de Groenedijk. "Daarna lopen we langs een aantal monumenten aan de Hoofdweg, waaronder het Hoge Huis of Rechthuis. Vervolgens via de Boslaan door het Kleine Bos ofwel het Lutje Bos naar de Fraeylemamolen, 'Meneers-meulen', waar de molenaars Roelof Beugel en Koos Uil uitgebreid hun



verhaal vertellen." De wandeling duurt ongeveer twee en half uur. Er zijn nu vier wandelingen verspreid over het jaar: natuurlijk tijdens de Nationale Molendag in mei, een avond in de zomer, tijdens de Open Monu-



mentendag en een speciale kindervandeling in oktober, tijdens Oktobermaand Kindermaand.

#### Ook andere wandelingen

Van het een komt het ander: "We hebben ook een boekje van de wandeling gemaakt en een puzzeltocht voor de kinderen, te koop bij de borg en de molen." Leuk is dat verhalenverteller Gerhard Landman is aangehaakt: begonnen als aardigheid, loopt hij nu vaak mee met de groep en vertelt in het Gronings verhalen. Bij het monument van K. ter Laan bijvoorbeeld, die veel heeft betekend voor de Groningse taal en cultuur, en "natuurlijk een verhaal bij de koffie en koek bij de molen."

#### Data en kosten

**vrijdag 29 juli**, avondwandeling, start 19:00 uur  
**zaterdag 10 september**, Open Monumentendag, start 14:00 uur  
**zondag 9 oktober**, speciaal voor families/kinderen (Oktobermaand Kindermaand), start 13:30 uur

De start is steeds bij de Oranjerie op het voorterrein van de borg.

De kosten voor volwassenen zijn €3,00; Kinderen gratis. Reserveren is noodzakelijk (0598-421568)

In 2014 is ook het idee voor een vervolgvandeling uitgewerkt. Helmantel heeft naast de molen nog een passie, de kerk van Slochteren. Na contact hierover met de directie van de stichting Landgoed Fraeylemaborg is er nu ook paar keer per jaar een wandeling van de borg naar de kerk. Ook bij deze wandeling begint Annet met informatie over de verschillende borgheren en vandaar gaat het naar de kerk, waar Helmantel als gids optreedt. Bij de Open Monumentendag in 2014 reed er voor het eerst ook een koetsje tussen de borg, de molen en de kerk. Een mooie uitwerking van het erfgoedtraject, waarbij meerder monumenten bij elkaar worden betrokken!

Annet en Henk zijn beide zeer tevreden over het project. De wandelingen zijn gevarieerd, er is aandacht voor de borg, de kerk, monumenten als het Rechthuis en de molen. Ook de deelnemers zijn tevreden: Annet ziet vaak eenzelfde patroon, ze begint met een groep mensen (gemiddeld 20 man), die elkaar niet kennen, maar gaande de wandeling vindt er een soort verbredering plaats en het eindigt altijd "gezellig, je proeft sfeer."