

## Verstild Verleden (25)



Molen *De Munte*, met op de binnenroede, de in 1891 aangebrachte zelfzwichting. Voor de inrit naar de molen zien we molenaarsknecht Lammert van der Veen met paard en wagen en enkele kinderen.

foto: Verzameling Veenkoloniaal Museum, Veendam

**M**olen *De Munte* domineerde jarenlang het dorpsbeeld van Muntendam. De molen werd in 1839, even ten zuiden van de brug over het Muntendammerdiep, gebouwd. Het was de vierde molen op deze plaats. De eerste was een in het begin van de zeventiende eeuw gebouwde stander-molen. In de achttiende eeuw werd omstreeks 1738 een stenen korenmolen gebouwd. Deze ging in de nacht van 24 op 25 april 1828 in vlammen op. Molenaar Lammert Pieters Mulder liet de molen herbouwen, maar de rode haan bleef hem achtervolgen. Op 8 januari 1839 ging de molen wederom in vlammen op.

Opvolger nummer vier werd als koren- en pelmolen gebouwd. De familie Mulder bleef tot het begin van deze eeuw eigenaar. Daarna werd de molen overgenomen door de familie Reinders.

*De Munte* was één van de eerste molens in de provincie met zelfzwichting. Molenmaker Harm Streuper uit Veendam was samen met Mans Mulder naar Ost-Friesland geweest om dit toentertijd nieuwe wieksysteem te bekijken. Mulder was zeer enthousiast en direct overtuigd van de voordelen. In 1891 werd de zelfzwichting aangebracht. Op molen *De Munte* werd naast rogge en gort ook veel bloem verkocht. Molenaar Mulder stond in Muntendam en omgeving zeer goed aangeschreven. Oudere Muntendammers kennen nog altijd het volgende versje:

*Mans Mulder meulen moalt mooi meel,  
mooi meel moalt Mans Mulders meulen.*

Op zich verwonderlijk want de molen werd in 1917 gesloopt. ✂