

# Hij kwam uit Woldendorp...

Gedichten van  
Doeko Nantkes Schanssema (Woldendorp, 1862 – Veendam, 1934)



Na een eeuw in de boekenkast te hebben gelegen,  
opnieuw in het daglicht verschenen, nu voor iedereen te lezen...

## ACHTERGROND HERCULES

Al had hij nog zo'n krachtige naam, de molen Hercules in Woldendorp ging ten onder in de Tweede Wereldoorlog. Molenaar Doeko had dat eind negentiende eeuw nooit kunnen voorspellen. Hij zat rustig te dichten.

# Dichtende molenaar Doeko

Roelof van Dalen

**WOLDENDORP** Harry Schanssema (75) uit het Drentse Nieuwlande greep het boekje af en toe uit de kast. Daar lag het dichtbundeltje maar wat te verstoffen. Zijn oudoom was eind negentiende eeuw molenaar in het Groningse Woldendorp. Hoe dat er precies aan toe ging wist eigenlijk niemand in de familie. Maar de dichtregels van de oudoom geven een aardig inkijkje.

Schanssema heeft de bundel laten drukken, vooral voor familie. De bladzijden uit het originele boekje staan erin. Strofes van vier regels vormen een groter gedicht. Ze staan op vellen waarop molenaar Doeko Nantkes Schanssema zelf lijntjes had getrokken.

Achterneef Harry Schanssema is teruggegaan naar Woldendorp. De molen stond vroeger in het centrum. Niets is er nog van te zien. Zoals veel gebouwen, ging de molen plat in de Tweede Wereldoorlog.

Doeko nam de Hercules in 1889 over van zijn vader. Hij was toen 27 en trouwde in datzelfde jaar met Ida Elisabeth Smid. Doordat de twee geen kinderen krijgen zijn er maar weinig verhalen over de man doorverteld.

De gedichtjes zijn simpel. Sommigen algemeen, andere uit het leven van de molenaar gegrepen. Over de molen: *'In 't nachtelijk uur als alles was in diepe rust / Liep ik daar soms in 't rond en blikte om mij heen / 'k Zag 't licht der bakens aan de verre kust / En 't schoone sterrendak wat toch zo prachtig scheen'.*

Achterneefje Schanssema bladert af en toe nog door de gedichten. Zijn oudoom Doeko overleed in 1934. Of het een molenaar in hart en nieren was, betwijfelt Schanssema. „Ik heb hier de verkoopakte van de molen liggen.”

Vier jaar nadat Doeko molenaar werd, deed hij hem alweer van de hand. Schanssema: „Hij kreeg er 11.500 gulden voor.”



▲ De molen Hercules. Foto's Groninger Molenaararchief

### Molen in brand

Koren- en pelmolen Hercules werd gebouwd in 1798. Hij was rietgedekt. In 1940 werd een deel gesloopt. Vijf jaar later vloog de rest in brand door oorlogsgeweld.