

---

## **Bezoek *Noordermolen* te Noorddijk**

*door Sietie Spijk.*

Op 15 augustus 1992 hebben we een bezoek gebracht in Noorddijk op de *Noordermolen* bij vrijwillige molenaar Ties Kalk. Om er te komen moesten we het laatste stukje langs het water lopen, waar de waterlies volop in bloei stonden. Kalk was al druk bezig de molen aan het draaien te krijgen, maar er was bijna geen wind en dus ging dat moeilijk.

Kalk zijn grootvader is ook molenaar geweest. In Scharmer en in Thesinge op "de geweide klunder-

polder". Allebei de molens zijn nu weg. Ook bij Kalk kruipt het bloed waar het niet gaan kan, maar hij

had het te druk met andere dingen, totdat hij een uitnodiging kreeg van Het Gilde om een lezing te houden over windenergie en daar trof hij twee molenaars in opleiding en die hebben hem meegenomen naar Bernard Dijk in Vierhuizen en zo is hij molenaar geworden. Hij is nu acht jaar molenaar en is erg trots op "zijn molen".

De molen staat er nu nog erg verlaten, maar als de plannen allemaal klaar zijn, wordt het wel anders. Ook daar wordt gewerkt aan het Stadsgewestplan Noorddijk. Bij de molen komt een moerasgebied. Alles is daar al afgegraven en wat verderop is een dijk gemaakt, waar een fietspad over komt met een brug over de molentocht en een picknick-plaats naast de molen. Ook worden er waterdoorgangen gemaakt, waar kano's dan alle kanten op kunnen. Eerst zou er bos worden aangeplant, maar het is tot de Raad van State geweest om dat tegen te houden en dat is gelukt. De bomen moeten nu 400 meter van de molen blijven. Kalk zijn dochter en schoonzoon wonen in het molenaarshuisje en zijn helemaal niet zo blij met de veranderingen, want ze wonen nu erg rustig en zijn bang dat dat straks voorbij is. Ze zijn allebei bioloog, hij in dieren en zij in planten. Zij volgen allebei de molenaarsopleiding in Vierhuizen.

Soms komt de dominee van de Ned. Hervormde Kerk, na een tele-



De "Noordermolen" te **Noorddijk** (nr. 85), eenzaam gelegen.

Foto: J. L. J. Tersteeg, 11 sept. 1981.

fonische afspraak, na de kerkdienst met zijn gevolg naar de molen. Ook was er daar eens iemand uit Malawi (Afrika) bij met een wit pak aan. Die heeft de molen goed bekeken, want hij kroop op handen en voeten over de zolder en of men nu zei dat hij daar erg vuil van werd of niet, hij luisterde nergens naar met het gevolg, dat het witte pak na afloop niet meer wit was.

Diezelfde dominee krijgt wel vaker buitenlanders en die neemt hij dan meestal even mee naar de molen.

We hebben buiten koffie gedronken bij het molenaarshuisje en het was er zo vredig en rustig, dat we de tijd bijna hadden vergeten. Daarom, als u eens rust zoekt, ga dan eens bij Kalk kijken op de molen en u komt herboren terug.