

## Verstild verleden (46)

Een klein huisje en een echtpaar – nogal trots, maar ook een beetje boers – poserend voor de camera. Moeders heeft het mooiste hoedje uitgekozen. Klaar voor een portret.

Eindelijk weer eens een foto van een molenaars-echtpaar. Ondanks allerlei oproepen kwamen de foto's maar niet boven water. De foto werd genomen bij de molenaarswoning van de molen die de polder De Nijverheid bemaalde. De Nijverheid was te vinden in Tripscompagnie in de omgeving van de borg Welgelegen. Op de foto zien we molenaarrechtspaar Huisman. Op het moment dat deze foto werd genomen was de molen overigens al verdwenen en vervangen door een elektromotor van 15 pk en Huisman was gedegradeerd tot manusje van alles voor het waterschap. Veel poldermolenaars kwamen uiteindelijk, na het verdwijnen van hun molens, in dezelfde positie terecht. Zo ook Huisman.

Van de molen zelf heb ik geen foto kunnen vinden. Wel bestaat er een foto van een olieverfschilderij met daarop molen *De Nijverheid*. Op de achtergrond is daar de fabrieksschoorsteen zichtbaar van de nu nog bestaande gieterij Borcherts te Sappemeer.

Molen *De Nijverheid* werd in 1857 gebouwd na opheffing van de polder Oostkant Kleinemeer. De opvoerhoogte was 1,26 meter en de vlucht bedroeg slechts 15,85 meter. In volksmond heette de molen



Foto's: Collectie Veenkoloniaal Museum

ook wel *Molen van Niemeijer*, naar de vorige molenaar. In 1920 viel voor *De Nijverheid* het doek. Wat bleef was een prent op een doek dat nu nog in particulier bezit is. 