

Verstild verleden (7)

door H.A.Hachmer

Ditmaal gaan we naar een deel van Groningen dat nu bij de provincie Friesland behoort, te weten Gerkesklooster/Stroobos. Het tweelingdorp kende vroeger heel wat bedrijvigheid. Langs het kanaal vonden we vele kleine bedrijfjes. Deze bedrijfjes dreven soms bijna letterlijk op de beurs van de binnenschipper.



De molen van Pop Kooi te **Stroobos**.
Foto Rijksarchief, Groningen.

Minder afhankelijk van de schippers waren de molens. Het tweelingdorp kende er maar liefst vijf! De aan en afvoer van het produkt zal overigens wel via het water plaats hebben gevonden. Economisch gezien zat men hier gunstig, het Hoendiep was de belangrijkste doorvoeroute naar Holland en Friesland. Op de foto zien we één

van de vijf molens, namelijk de zeskante bovenkruier van Kooi. De molen werd in 1829 gebouwd met gebruik van een oud zeskant. Dit zeskant stond eerst aan de noordzijde van de weg in het dorp Wadwerd. In 1828 kocht Sikke Louwerts Welt de molen van de familie Bosveld. Welt brak de molen af en herbouwde het geheel te Stroobos,

Hoendiep zuidzijde op ongeveer 300 meter van de toenmalige provinciegrens. De molen werd eerst in gebruik genomen als pelmolen, maar funktioneerde later ook als korenmolen. Begin deze eeuw was de molen bezit van de familie Kooi. Stroobos kende overigens lange tijd twee zeskante molens. Tegenover de molen van Kooi vonden we de zeskante molen van Feenstra.

Later kocht de heer H. Berghuis uit Gerkesklooster de molen van Kooi waarschijnlijk om concurrentieoverwegingen aan. Hij bezat eveneens een molen te Gerkesklooster. De molen werd in 1927 ontwiekt en tien jaar later gedeeltelijk afgebroken. Het dorp Stroobos verloor daarmee een deel van haar charme.