Verstild verleden (5)

door H. A. Hachmer.

We gaan ditmaal weer naar de rand van onze provincie, te weten Stadskanaal hoek Buinermond. In 1910 werd hier bij de werf van H. Holtman een koftjalk te water gelaten, "Tjakiena" genaamd. Het schip werd voor een zekere kapt. H. ter Veen gebouwd. De foto was mij bij een bezoekje aan de werf Holtman, die anno 1993 nog bestaat, opgevallen.

Het schip ligt volgetuigd in het water en zo te zien zijn er vele nieuwsgierigen naar deze tewaterlating gekomen. Het ziet er allemaal feestelijk uit, en zelfs een klein molentje op de achtergrond staat te pronken met mooie lichte zeilen. Als molenliefhebber vraag je je direkt af: van wie is dat molentje en waar dient hij voor?

De gegevens van B. van der Veen Czn. brachten uitkomst. Het gaat



Koftjalk "Tjakiena", in 1910 gebouwd evenals het kleine hout zaagmolentje op de achtergrond.

Collectie: H. Holtman te Stadskanaal.



Loonzagerij van L. Lambers en Zoon bezat een kleine werkplaats met daarop een molentje.

Foto: Streekhistorisch Centrum Stadskanaal.

om een in 1910 (!) gebouwd molentje. Het molentje op de foto met het schip is dus gloednieuw en werd gebruikt door loonzagerij L. Lambers & Zn. Het molentje had een vlucht van om en nabij 9 meter. Begin 1935 stond het molentje met kale roeden en in 1939 was het verdwenen, aldus Van der Veen.

Bij het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal vond ik een foto van het molentje ten voeten uit. De schuur met daarop de kleine wie-kendrager verdween evenals de "Tjakiena". Deze verging in de jaren twintig op de Oostzee, zo deelde de heer Holtman mij mede, maar nazaten van de onfortuinlijke kapitein H. ter Veen sturen hem met Oud en Nieuw altijd nog een kaartje. Het verstild verleden werkt hier dus door tot het heden.

