

HET POLDERMOLENTJE VAN BOS BIJ VIERVERLATEN

door W.O. Bakker



Het zo landelijk gelegen molentje van Bos aan het Hoendiep bij de Poffert in oktober 1942. De onderste wiek wordt zojuist opgezeild. Foto: W.O. Bakker.

Ongeveer halfweg Vierverlaten-Poffert stond aan de zuidzijde van het Hoendiep tot voor 25 jaar een prachtig, klein molentje.

In de jaren na 1862 werd hij gebouwd op een 31 ha. grote polder, behorende bij de iets verder naar Vierverlaten staande boerderij.

In de jaren na 1945, toen ik meerdere keren bij de molen ben geweest, bezocht ik ook vaak de toen op de boerderij wonende weduwe Bos en haar zoon Albert.

De laatste bemaalde de molen tot 1946 en op de oudste foto uit oktober 1942 is hij bezig de molen op te zeilen; hij staat op de naar beneden staande wiek.

Pogingen om de molen na het stilzetten te behouden, liepen helaas op niets

uit, want de afwatering ging sinds 1946 naar het zuidelijk gelegen Drents waterschap "Matsloot-Roderwolde". Ik vind het nog steeds jammer dat we toen dit zo sierlijke molentje niet ter plaatse konden redden, want hij zou nog steeds prachtig in het vrije landschap hebben gestaan.

De molen was bovendien nog zeer bijzonder wat de inrichting betreft. Hij was namelijk uitgerust met een spoorwiel en daarmee werden oorspronkelijk twee vijzels aangedreven. Volgens het waterschapsboek van Geertsema was de vlucht van de molen 12.80 m. en hadden de vijzels doorsneden van 0.96 m. en 0.78 m.

Bovendien lag er ook nog een klein koppel maalstenen in de molen op een maalstoel, die in mijn tijd nog



*Het molentje van Bos
op 2 juli 1955.*

Foto: W.O. Bakker.

aanwezig was.

De tweede vijzel was verdwenen, maar daar stond toen een automotor als hulpkracht om de vijzel aan te kunnen drijven bij windstilte.

Achteraf zou er toen meer moeite gedaan moeten zijn, om dat unieke molentje te behouden.

In 1963 kocht J.D. Medendorp de molen op afbraak en hij bewaarde de onderdelen om die in 1968 te gebruiken bij de opbouw van de molen van Nijman in Vledder (Dr.).

Als onderbouw fungeert daar het achtkant van de in 1961 afgebroken molen van de polder "Kooi" te Kantens en hierop kwam de molen van Bos te

staan.

Doordat het achtkantje met riet werd bekleed kreeg hij niet het zo sierlijke slank getailleerde model weer terug.

In Vledder vormt de molen nu een verfraaiing aan de rand van het dorp en hij werd in 1987 zelfs op de monumentenlijst geplaatst, waaraan een lange procedure vooraf was gegaan. Voor Groningen gingen er echter twee molens mee verloren. Een mooie foto staat op pagina 158 van het Groninger Molenboek, afkomstig uit de collectie van B. v.d. Veen Czn.

Op mijn tweede foto uit 1955 toont de molen reeds tekenen van verval.