

## Bij het graf van een molenaar

Op het kerkhof van Lettelbert ligt aan de zuidkant van de kerk een opvallende grafsteen waarop een molen is afgebeeld. Dit is het graf van Egbert Switters, die van 1847 tot zijn overlijden in 1853 molenaar was in Enumatil.

Het opschrift op deze zerk vertelt ons dat Egbert in 1823 op een bijzondere plaats geboren werd. Hij kwam ter wereld op het schip van zijn ouders, 'De Vriendschap', dat op dat moment op de Waddenzee voer, onderweg van het Oostfriesse Norden naar het

Waddeneiland Nordenei. Zijn ouders, Egbert Harm Switters en Reintje Lammerts Krijthe, waren pas een half jaar na de geboorte van Egbert jr. in de gelegenheid om hun zoon aan te geven. Dat deden ze op het stadhuis in Groningen, toen hun schip vanwege de invallende winter enige tijd in Groningen moest liggen.

Egbert was nog maar zes jaar oud toen zijn vader overleed. Had hij zijn vader niet zo vroeg verloren dan was Egbert misschien ook schipper geworden. Hij trad echter in de voetsporen van zijn stiefvader:



De grafsteen van Egbert Switters  
Foto: Jan Oldenhuis, Bafo

zijn moeder hertrouwde met de ondernemende molenaar, hout- en steenhandelaar Pieter Henderikus Nanninga te Enumatil. Deze molenaar en handelaar bezat sinds 1832 samen met een compagnon een roggemolen aan de Westerdijk in Enumatil. In 1845 stichtte Nanninga een tweede molen aan het Hoendiep. Dit was een pelmolen, die hij naderhand liet ombouwen tot een zaagmolen. Stiefzoon Egbert nam in 1847 de roggemolen aan de Westerdijk over, maar veel geluk had hij niet: in 1848 ging deze molen volledig in vlammen op. De jonge ondernemer zat echter niet bij de pakken neer, maar liet op dezelfde plek een nieuwe korenmolen bouwen die de naam *Windlust* kreeg. Egbert was in het begin van 1847 getrouwd met de achttienjarige Trijntje Klasens Bakker, een dorpsgenote van hem. Samen kregen ze drie kinderen.

Een lang leven was Egbert niet beschoren: hij overleed op 12 augustus 1853, volgens de overlijdensadvertentie 'na ene sukkelig van 31 weken'. Zijn jongste kind, een meisje, werd geboren '10 uren voor zijn rusten', volgens hetzelfde overlijdensbericht. Dit kind kreeg de naam Egberdina.

Egbert Switters werd begraven in Lettelbert: Enumatil had - en heeft nog steeds - geen begraafplaats.

Op het graf staat de volgende tekst:

EGBERT SWITTERS ez.  
geb. 14 Sept. 1823 aan boord  
van het schip de vriendschap  
tusschen Norden en Nordenei.  
Overl. den 12 Aug. 1853 te Enum[atil]

Zoo sluimer zacht, gij goede vader!  
't Graf heeft u ons te vroeg ontscheurd!  
Gij onze steun en trouwe rader  
wordt altijd diep door ons betreurd.

Egberts zoons, Klaas en Pieter Switters, traden in de sporen van hun vader en werden molenaars in de stad Groningen. Later had de familie een steenhouwerij in deze stad.

Met toestemming overgenomen uit Groninger Kerken (2000/2), een uitgave van de Stichting Oude Groninger Kerken.

*Noot van de redactie:*

Dit is een voorbeeld van de molenaarsgrafstenen die in onze provincie te vinden zijn.

Het zou mooi zijn als iemand de moeite zou nemen er een thematische inventarisatie van te maken. 