

Verstild Verleden (26)

Oliemolens speelden aan het eind van de vorige eeuw een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Honderden lijnkoeken werden geslagen en verscheept naar de boer. Lijnolie was schier onmisbaar. Huisschilders en wagen- en stelmakers konden niet zonder. De plaatselijke huisdokter fabriceerde met de olie allerlei wondermiddeltjes. Kortom, afzet genoeg.

Transport van en naar de molens ging veelal per water. Zo ook te Leek. Het dorp kende zelfs twee oliemolens, namelijk de in 1850 gebouwde *De Twee Gebroeders* en de iets oudere, in 1816 gebouwde *De Eendracht*.

De Eendracht was een achtkante bovenkruier en

geheel met hout bekleed. Van 1864 tot 1901 was J.P. Santeé eigenaar van deze molen. In 1880 werd overgeschakeld op stoom. Toch bleef de molen tot 1903 intact. In dat jaar werd de gehele olieslagerij onttakeld. Het achtkant van de molen verhuisde naar De Belte, ambt Hardenberg. In 1927 ging de molen aldaar door brand verloren. Het nog resterende onderstuk te Leek werd in 1917 gesloopt. De tweede oliemolen, in die tijd ook eigendom van J.P. Santeé, was in 1902 omgebouwd tot koren- en pelmolen. In 1932 werd ook deze molen onttakeld. Wat bleef waren de foto's. Slechts weinigen zullen zich de draaiende wieken van deze molens kunnen herinneren. 

Molen De Eendracht toonde eind vorige eeuw nog trots haar macht.

foto: Collectie W.O. Bakker

