

## Verstild Verleden 52

De zuid-westhoek van het Westerkwartier is molenarm. De molens van Leek en Nietap zijn al lang geleden verdwenen. Die van De Wilp, Marum en Nuis idem dito. De poldermolens in dit gebied ondergingen hetzelfde lot. Jammer, maar niet meer terug te draaien. Gelukkig heeft men van al dat gesloop veel geleerd, althans dat mag je hopen, maar in Leek gaan oude tijden gewoon door. Alles wat monumentaal is, wordt omringd door gruwel, gruwelijk, gruwelijkst.

Het Nationaal Rijtuigmuseum en de bijgelegen borg en speeltuin trekken weliswaar veel publiek, maar voor Leek heb ik maar één toeristisch advies. Snel doorheen fietsen! Door de gemeente is het oude dorp vakkundig om zeep geholpen. Ook het omliggende coulissenlandschap moet er omwille van het zoveelste industrieterreintje of bouwlocatie in snel tempo aan geloven. Misschien kunnen ze het plaatsnaambord beter aanpassen van Leek naar Lee(lij)k.

Gelukkig wordt het richting Nuis en Niebert aangenamer met genoeg leuke fiets- en wandelroutes. En dan dat prachtige wandelpad 'achterlangs' bij de Coendersborg en Iwema's Steenhuis. Bovendien wenkt de zeskante bovenkruier van Niebert je zaterdags vaak al van ver tegemoet. Ook vanaf de snelweg A7 is de molen goed zichtbaar.

De molen staat op een oude molenlocatie. Voor 1628 stond hier al een standerdmolen. De huidige molen werd in 1899 voor J.H. Nanninga gebouwd ter vervanging van de oude standerdmolen. Molenmaker Holman uit Stroobos maakte bij de bouw gebruik van het zeskant van de oliemolen van Zandeweer. Nanninga oefende het gecombineerde bedrijf van bakker en molenaar uit. Lange werkdagen waren geen zeldzaamheid en de molen maalde er lustig op los. De zelfzwichting die we op de afgebeelde prentbriefkaart zien, werd in 1965 tijdens een restauratie vervangen door een Oudhollands gevluicht.

Ondanks deze restauratie was de molen begin jaren zeventig al weer in verval. Tijdens de beruchte storm van 13 november 1972 werd de molen ernstig toegetakeld. Naar aanleiding van de schade kocht de gemeente Marum de molen in 1973 aan van de familie Hillhorst. Een restauratie volgde. De draaiende molen voegt een vrolijk aspect toe aan het landschap voor wie het afschuwelijke Leek wil ontvluchten. Bovendien bent u om op adem te komen altijd welkom bij vrijwillig molenaar Broekema.



Prentbriefkaart uitgave J. Vermeulen  
Collectie J. Bosch, Niebert