Verstild verleden (6)

door H.A. Hachmer.

Ditmaal reizen we naar Bierum. Hier stond een geheel houten achtkante bovenkruier met stelling. Vóór 1853 stond er op de "meulenbarg" te Bierum een standerdmolen. Over deze molen is weinig bekend. Van de molen op de foto weten we meer.

Hij werd in 1853 gebouwd voor R. Offeringa als korenmolen. Daarna nam H. H. Kimm de molen over. Een deel van zijn familie zal op deze foto wel linksonder bij het molenaarshuis staan. De personen op de stelling zijn niet bekend. Ongetwijfeld staan de molenaar en de knecht er bij. In 1927 kocht W. Ausema de molen en deze verving de

molen in 1928 door een elektrische maalderij. In de volksmond bleef men de molen als 'Molen van Ausema' noemen. Hij zal het gevlucht van 72 voet wel nooit in werking hebben gesteld. De molen werd door hem op afbraak verkocht aan W. Bleeker uit Holwierde. Deze zal het achtkant waarschijnlijk wel hebben verzaagd op zijn houtzaagmo-



len *De Hoop*. Het was in ieder geval prima uitgewerkt hout. Het restant is vermoedelijk verwerkt in een of ander gebouw. Bierum verloor in ieder geval een prachtig monument, al zal men het toentertijd niet zo gevoeld hebben.

De molen met houten onderstuk van **Bierum** omstreeks 1900. Het geasfalteerde bovenachtkant is gedeeltelijk gepotdekseld onder de kroonlijst! Foto: Rijksarchief Groningen.