

Nieuw riet op molen „Ceres” in Spijk

door fam. R. Keizer en H. West.

Al een hele poos stond deze prachtige dorpskorenmolen erbij met een slechte rietbedekking. Gaten in de kap waren door de molennmakers provisorisch gedicht met platen; ze gaven het geheel een slecht aanzicht. Ook in het achtkant kwamen steeds meer slechte plekken voor in het riet; geen wonder als men bedenkt dat deze molen op sommige velden nog riet had uit 1839!

Na een nieuwe korte spruit en achterkeuvelens in 1983 en een nieuwe roede in 1984 was nu dan de rietbedekking aan de beurt.

In juli 1985 was al een hele vracht riet op het molenerf gearriveerd, een voorbode van de komst van de rietdekkers.

Maandag 29 juli kwam de fa. Kleinjan uit Den Ham en Diepenveen (Ov.) in Spijk en werd begonnen met het verwijderen van de oude rietlaag. In twee lange werkdagen werd de molen geheel uit zijn 'oude jas' gehaald waarbij u wel kunt begrijpen dat de rietdekkers er zwarter dan zwart uitzagen. Vooral aan het houtwerk van de kap mankeerde nogal wat, zodat hiervoor de fa. Dunning / Bremer ingeschakeld werd. Ook de kistramen in het achtkant werden door hen vernieuwd.

Ondertussen waren de rietdekkers met het onderste deel van het achtkant begonnen, ze werden hierbij wel geplaagd door veel slecht weer. Zelfs zo erg, dat ze maandag 5 en dinsdag 6 augustus niet konden werken vanwege storm en regen. Woensdag 7 augustus werd begonnen met de kap - inmiddels waren de molennmakers met het herstel van het houtwerk gereed gekomen - en 's vrijdagmiddags zat de kap er onder, compleet met 'haarnetje'.

Op het moment van het schrijven van dit artikel - zaterdag 10 augustus - is de kap dus geheel gedekt en het achtkant voor ongeveer de helft. In het bovenste gedeelte van het achtkant zal ook nog het bouwjaar 1839 met riet ingedekt worden.



De "Ceres" in Spijk krijgt een nieuw rieten jasje.

Zoals het er nu uitziet, wordt het een prachtig stukje vakwerk van de fa. Kleinjan en vormt de molen weer een mooie blikvanger voor Spijk.

Na een inwendige schoonmaakbeurt en misschien nog een verfbeurt staat de molen er weer fraai op.

Molenvrienden, als u eens in Spijk komt, loop dan gerust bij de familie Keizer aan voor het bezichtigen van de molen "Ceres".