

Verstild Verleden (20)

H.A. Hachmer

De 5e laan, 11e laan, 18e laan, 24e laan, 30e laan, 42e laan, 48e laan, 54e laan en 60e laan, waar zijn we in de vrede terecht gekomen. In een plaats met weinig fantasievolle ambtenaren, een grote wereldstad, nee, in de Veenkolonie Wildervank. Tussen het dubbele kanalenstelsel vinden we de lanen, wegen die het Oosterdiep met het Westerdiep verbinden. In het verre verleden waren zowel aan de 5e, de 11e en de 18e laan molens te vinden. Op een door H.K. van Halteren uitgegeven, en op 8 juli 1904

gestempelde prentbriefkaart zien we aan de 18e laan de molen van de weduwe H. Meijer.

De molen aan de 18e laan was een forse ronde stenen koren- en pelmolen. De molen werd in 1827 gebouwd voor Oomke Fokkens Kemper en is tevens ingericht als barkmolen.

In 1878 werd een zekere E. Benthum de nieuwe eigenaar. In 1894 ging de molen over naar H. Meijer. De molen was toen al niet meer ingericht als barkmolen. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog verdween de molen uit het veenkoloniale landschap. Wat rest is de prentbriefkaart, welke

later ook nog als ingekleurde kaart werd uitgegeven.

In Verstild Verleden (19) noemden we 1906 als sloopdatum van de molen van Rienmeijer te Sappemeer. Dit moet echter omstreeks 1926 zijn. Mochten we de precieze datum nog kunnen achterhalen dan zullen wij u deze zeker melden.

De molen aan de 18e laan te Wildervank

