

Molenaars op *Bovenrijge*: komende en gaande man?

Het kleine maar dappere molentje *Bovenrijge* staat aan de zuidkant van het Damsterdiep, in Ten Boer. Bovenop een schuur geplaatst, kan deze molen met een vlucht van niet meer dan 10,50 meter graan malen en hout zagen. Ooit in ere hersteld door actieve leden van de Vereniging Vrienden van de Groninger Molen, zonder anderen tekort te willen doen noem ik hier de heren B. Dijk en T. de Jong, draait, maalt en zaagt het molentje nu al weer zo'n 13 jaar onder toezicht van de heer Oosterhof. Mede gezien zijn leeftijd, de heer Oosterhof is de 80 al gepasseerd, heeft hij aangekondigd te willen stoppen met de molen. Een bijkomende reden is, dat hij liever samen met een andere molenaar op de molen wil zijn. Eerdere pogingen om een compagnon te vinden, strandden. Een opvolger is nu gevonden in de persoon van Herman Wubbolts. Dat was de aanleiding voor dit dubbelportret.



Foto: H. v.d. Woude, Ten Boer

Oosterhof begon zijn werkzame leven als tiener op een melkkar waarmee hij met melk bij de klanten langs ging. De vrijheid trok hem zo dat hij een eigen plekje wou, met ruimte om hem heen. Toen kwam molen de *Stormvoegel* in Loppersum te koop. Oosterhof had er wel oren naar en kocht de molen in maart 1950. De vorige molenaar, zoon van de vorige

eigenaresse, werkte hem in en samen met de knecht ging Oosterhof pellen, malen en breken. Ook huurde hij 2 ha land (tegenover de molen) om 7 melkkoeien op te houden. Bij het stukje grond werd een loods geplaatst, waarin Oosterhof varkens ging mesten. Met veehandelaren in de familie was dat een logische stap. Nadat hij de molen in september 1955 verkocht aan Nienhuis, kocht Oosterhof een boerderijtje in Leermens waar hij 37 melkkoeien hield met evenveel jongvee erbij. De kinderen hadden geen interesse in de boerderij dus toen Oosterhof met pensioen ging werd de boel verkocht en verhuisde hij met zijn vrouw naar Ten Boer. Hij werd vrijwillig molenaar op *Bovenrijge*, samen met eerst Bea Tiemens en later Rick Vermeulen. Daarna alleen, en dat beviel hem helemaal niet. Nu is als opvolger Wubbolts erbij gekomen.

Wubbolts is als marinier veel in de Cariben geweest en heeft van daaruit de hele wereld overgereisd. Nu is hij met pensioen. Eind jaren negentig heeft hij in Utrecht en Gelderland de opleiding voor vrijwillig molenaar gevolgd. Hij is gewend aan het daar geldende systeem van draaipremies, dat volgens hem stimulerend kan werken. Wubbolts is een actieve, bevlogen man die zijn drie molens een warm hart toedraagt. Op zaterdagochtend is hij met Oosterhof te vinden op *Bovenrijge*. 's Middags kun je hem vinden op molen *Adam* in Delfzijl waar hij al diverse reparaties aan de molen heeft uitgevoerd. Op dinsdagmiddag is Wubbolts op de *Olinger molen* die op het moment helaas niet kan malen maar alleen draaien. Dat is deze gedreven molenaar slecht naar de zin en hij doet zijn best om het anders te krijgen.

Nu beide molenaars samen op de *Bovenrijge* werken, komt voor Oosterhof het plezier op de molen terug. Samen met Wubbolts als eerste (en dus verantwoordelijk) molenaar en zonder de verplichting om er elke week te zijn, houdt hij het nog wel een tijdje vol. 

De *Nieuwe*

Zelfzwichter

in dit nummer

- Redactioneel
- Werkbijeenkomst
2/10/04
- Molens on line
- De Jonge Hendrik
- Onbekende molens
- Rook zonder vuur
- Molentocht
- Laatste nieuws
- Gildenieuws
- Molennieuws
- Boekennieuws
- Bovenrijge-mulders
- Agenda
- Pelcursus